

*Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe,
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Toon Hermans

De Heer
Willy Ackermans

weduwnaar van Hilda De Greef

geboren te Bertem op 13 oktober 1935
overleden te Leuven op 9 juli 2021

Wij nemen afscheid in beperkte kring.

Dit melden u:

Carina Ackermans
Linda Ackermans

zijn kinderen

Ike
Fill

zijn lievelingshonden 

*Met dank aan het verplegend personeel van E 641 van Gasthuisberg
voor de goede zorgen.*

Rouwadres: P/A Uitvaartverzorging Van Roey
Mastellestraat 61 – 3020 Veltem

Geen bloemen of kransen.



Dank je om even stil te staan bij het overlijden van ons vader.

Hij genoot graag stilletjes van het leven,
maar dat kon de laatste vier weken niet meer.

Er was nog even hoop dat hij thuis – mits wat extra hulp –
zijn routine terug kon oppakken.

Het lot besliste er anders over.

Hij heeft een vol leven geleid.

Met een lach en een traan, zoals men zegt.

We zijn blij dat het ziekbed kort was.

Het gemis zal geen einde kennen.

Bedankt om hem nog een laatste goedenacht te wensen.