

*“Lieve meter,
Jij was er altijd voor ons,
sorry dat ik er nooit voor u was.
Ik bedoelde het niet zo,
het spijt me,
maar nu is het te laat.
Ik hoop dat u dit hoort.”*

Milla



Haar hart klopte tot het laatst voor anderen,
maar had geen kracht meer voor zichzelf.

Dankbaar voor wie je was ...

Mevrouw

“Meter” Jeanne Boogaerts

weduwe van Leopold Veugelen

geboren te Zichem op 9 april 1922
overleden te Leuven op 11 januari 2019

De plechtige uitvaartliturgie, waartoe wij u beleefd uitnodigen,
zal plaatsvinden in de Sint-Amanduskerk, Dorpsplein, te Erps
op **ZATERDAG 19 JANUARI 2019** om 10 uur.
Nadien volgt de bijzetting in de familiegrafkelder
op de begraafplaats van Erps-Kwerps.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk
vanaf 9.40 uur.

U kan Jeanne een laatste groet brengen
in het funerarium Van Roey,
Stationsstraat 42 in Veltem (Herent)
op vrijdag van 19 uur tot 19.30 uur.

Dit melden u:

(+) Alfons Veugelen,
Maria en Augustin Veugelen – Van Audenhaege,
haar kinderen

Freddy Veugelen
en kinderen,
Christine en Jürgen Veugelen – Joos,
Gerlof Van Audenhaege,
Diebrich en Guy Van Audenhaege – Ulenaers,
Milla,
haar klein- en achterkleinkinderen

Haar neven en nichten

De families Boogaerts, Veugelen, Berghmans en Heremans.
*Bijzondere dank aan haar huisartsen Dr. Lambrechts en Dr. Van
Bogaert, haar kinesitherapeut Dirk Bellemans en de dokters en
verpleegdienst van E 461 van het UZ Gasthuisberg.*

Condoleren: P/A Uitvaartverzorging Van Roey
Mastellestraat 61, 3020 Veltem