



*“Stil maar, wacht maar,
alles wordt nieuw.”*

Dankbaar om haar gegeven leven
en om wat zij voor velen heeft betekend
melden wij het overlijden van

**Zuster Wilhelma
Marie-Antoinette Smits**

Zij ontving het leven te Antwerpen op 24 september 1926
werd geprofest als Zuster van Liefde van J.M. te Gent op 19 maart 1961
en is opgenomen in de Liefde van de Vader
te Bertem op 23 januari 2023.

Wij nemen afscheid van zuster Wilhelma tijdens de uitvaartliturgie
in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31 op **zaterdag 28 januari 2023** om **10 uur**.

Na de viering volgt de teraardebestelling op het kerkhof van Bertem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Dit melden u:

Zuster Lucy Jacob Palliam Pallithura, Algemeen Overste van de Zusters van Liefde van J.M.
Zuster Birgit Goslain, Regionaal Overste van de Nederlandstalige Regio.
De Zustersgemeenschap van “Huize Vaerenberg“ Bertem.

Zuster Godelieve Smits

haar zus

Paul en Annemie Smits - Willemsen
Minne en Toon Smits - Gulinck
(†) Dirk en Rie Smits - Coolen
(†) Jan en Bernadette Smits - d’Aes
Marleen en († Peter Smits) Marc Craeynest - Scheerlinck
Karel en Ingrid Smits - Gulinck
Grietje en (†) Jan Smits - Van Damme
Herbert en Wanda Smits - Horanin
Veronica en Eric Smits - Odeurs
Raphaëlla en René Smits - Jochems

haar neven en nichten en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Smits en Venesoen.

*Met oprechte dank aan haar medezusters en medewerkers van het WZC Sint-Bernardus,
voor hun vriendelijke en goede zorgen.*