



*“De Heer is mijn Herder,  
niets kom ik tekort.” Ps. 23*



Dankbaar om haar gegeven leven  
en om wat zij voor velen heeft betekend  
melden wij het overlijden van

## Zuster Lieve Godelieve Smits

Zij ontving het leven te Antwerpen op 7 augustus 1930  
werd geprofest als Zuster van Liefde van J.M. te Gent op 20 augustus 1955  
en is opgenomen in de Liefde van de Vader  
te Bertem op 11 september 2024.

Wij nemen afscheid van zuster Lieve tijdens de uitvaartliturgie  
in de Sint-Pieterskerk, Groenendaal 31 te Bertem  
op **dinsdag 17 september 2024** om **10** uur.

Na de viering volgt de teraardebestelling op het kerkhof van Bertem.

Samenkomst en begroeting in de kerk vanaf 9.40 uur.

Dit melden u:

Zuster Lucy Jacob Palliam Pallithura,  
Algemeen Overste van de Zusters van Liefde van J.M.

Zuster Birgit Goslain,  
Regionaal Overste van de Nederlandstalige Regio.

De Zustergemeenschap van “Huize Vaerenberg” Bertem.

(†) Zuster Wilhelma Smits

haar zus

Paul en Annemie Smits - Willemsen

Minne en Toon Smits - Gulinck

(†) Dirk en Rie Smits - Coolen

(†) Jan en Bernadette Smits - d'Aes

Marleen en († Peter Smits) Marc Craeynest - Scheerlinck

Karel en Ingrid Smits - Gulinck

Grietje en (†) Jan Smits - Van Damme

Herbert en Wanda Smits - Horanin

Veronica en Eric Smits - Odeurs

Raphaëlla en René Smits - Jochems

haar neven en nichten en hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen

De families Smits en Venesoën.

*Met oprechte dank aan haar medezusters en medewerkers van het WZC Sint-Bernardus, voor hun vriendelijke en goede zorgen.*